

# DERFOR VIL JEG VÆRE SELMORDSBOMBER

Yousefs fortælling om Islamisk Stat

Af Annika Rønne  
Schmidt

### **Forord**

Inspirationen til denne historie fik jeg, mens jeg sad og skrev mit studieretningsprojekt. Jeg så et billede af en lille dreng og hans far i en artikel. Faderen var kriger for Islamisk Stat, og drengens største ønske var at blive selvmordsbomber. Dette rejste mange spørgsmål i mig, og derfor vil jeg nu fortælle hans historie, som den kunne have været. De historiske fakta er korrekte og bygger på et bredt udvalg af kildemateriale, men dreng *Yousef* er blot en opdigtet karakter og kommentator til historien, inspireret af det førmtalte billede.

## Min familie - herfra min verden går

*Hej. Mit navn er Yousef, og jeg er 11 år gammel. Jeg er født i Irak, men lige nu flytter jeg meget rundt med min familie. Min far siger at "vi mobiliserer", men jeg ved ikke hvad det betyder. Jeg har boet i Mosul, hvor min far og hans venner bestemte. Jeg elskede at gå på gaden med min far. Alle i byen havde respekt for ham, nogle bukkede endda, når han kom gående. Når jeg bliver stor, vil jeg være lige så respekteret som min far. Eller endnu bedre, jeg vil være selvmordsbomber. Det er den største respekt, man kan opnå i min familie. Min far bliver altid så stolt, når jeg siger, jeg vil være med i krigen mod de vantro, eller at jeg vil være selvmordsbomber. Jeg elsker at gøre min far stolt. Henne i skolen siger de også, det er vigtigt, at gøre sine forældre stolte og glade. Jeg lærer også om Koranen, og hvordan man er en god rettroende muslim. For mig er det vigtigste i livet at følge Allahs bud. Det er også derfor, jeg gerne vil kæmpe. Min far og min farfar, som gav sit liv for Allah under et selvmordsangreb for to år siden, har fortalt mig om de vantro, som truer hele verdenen med undergang. I starten forstod jeg ikke, hvorfor de andre var så farlige, men så fortalte min far mig vores historie. Det er på grund af historien, Abu Bakr al-Baghdadi Den Store Kalif har oprettet Islamisk Stat, som min far arbejder for. Historien strækker sig langt tilbage, helt tilbage til den store profet Muhammed, hans navn være lovet. Her er min historie...*

## Islamisk Stats historie

Islamisk Stat (IS) er en organisation, der har rødder langt tilbage i tiden, præcis hvor langt kan være vanskeligt at sige, men ideologien og ønsket om at oprette en islamisk stat stammer helt tilbage til dengang, islam blev grundlagt af profeten Muhammed. Muhammed blev født i år 571 e.v.t. i Mekka i Saudi Arabien. Han voksede op, giftede sig, og i år 610 modtog han sin første åbenbaring i en hule uden for Mekka<sup>1</sup>. I det følgende år modtog han flere åbenbaringer om Allahs vilje, og de næste mange år prædikede han sit budskab ud fra åbenbaringerne i Mekka. Han fik flere og flere tilhængere, men modstanden mod hans budskab begyndte at dukke op. I 615 blev forfølgelsen så stor, at Muhammed og hans tilhængere flygtede til Abessinien, nutidens Etiopien<sup>2</sup>. Allerede den gang var islam en religion med stramme regler og store mål. Islam består grundlæggende af de fem søjler, som er fem krav til en muslim: bekend troen, bønner (fem gange om dagen), giv almisse, faste og valfarten til Mekka<sup>3</sup>. Der ud over indeholder Koranen nogle normer og principper, som bliver betegnet som sharia<sup>4</sup>. Det er

<sup>1</sup> Lewis, Bernard: Mellemøstens historie i de sidste 2000 år, s. 67

<sup>2</sup> Lewis, Bernard: Mellemøstens historie i de sidste 2000 år, s. 68

<sup>3</sup> Nørhøj, Henning & Mads Boel Bendix: "Det vigtigste at vide om islams fem søjler"

<sup>4</sup> Fenger-Grøndahl, Malene: Sharia

ud fra disse principper, der siden er blevet etableret en sharia-lovgivning af de forskellige religiøse ledere. Den islamiske tro spredte sig trods modstanden. Muhammed indtog byen Medina, og oprettede den første islamiske stat, hvor muslimerne levede efter islams lov. Dermed blev Muhammed både åndelig, religiøs, politisk og militær leder. Denne opbyggelse af samfundet er siden blevet kaldt Medina-modellen. Dette har senere kaliffer taget til sig, hvilket betyder, at der i en islamisk stat er en leder, der styrer det hele. Den 8. juni 632 e.v.t. døde Muhammed, og han efterlod den religiøse opgave, at bevare og forsvare den guddommelige lov, og udbrede den til resten af verden. Muslimerne valgte en ny leder, der skulle føre Muhammeds opgave videre: Abu Bakr. Bakr brugte ledertitlen khalifa, hvilket er et arabisk ord, der betyder efterfølger og repræsentant. Her opstod islams allerhøjeste myndighed kalifatet med kaliffen i spidsen. Det er den tanke, IS i dag har bygget videre på. Da Muhammed døde, strakte kalifatet sig kun over en lille del af Den Arabiske Halvø. Sidenhen ekspanderede det og svandt ind og bredte sig igen. Muslimerne talte arabisk, og hvor islam vandt frem, begyndte indbyggerne også at tale arabisk, hvilket er grunden til, at store dele af Mellemøsten og de omkringliggende lande i dag taler arabisk.

### **Islams udbredelse**

Som med mange andre religioner opstod der forskellige retninger indenfor islam. De to hovedretninger shia-islam og sunni-islam blev til i kølvandet på Muhammeds død, da de to grupper var uenige om, hvem der skulle efterfølge Muhammed som kalif. Begge retninger anser Koranen som den primære kilde til livsførelse, og sunnier og shiaer er også enige om, at Muhammed var den sidste profet. Shiaerne går meget op i imam-rækkefølge, som de mener, de kan spore helt tilbage til Muhammed, dog er der inden for shia-islam forskellige bud på imam-tidslinjen<sup>5</sup>. I sunni-islam er det vigtigste at følge Muhammeds levevis, som stemte overens med Allahs bud. Ud over Koranen har sunnierne også nogle imamer, som de kalder hadith. Haditherne udlægger de åbenbaringer og handlinger, som Muhammed sagde og gjorde lidt forskelligt, hvilket gør, at der også er variationer af sunni-islam. IS' ideologi udspringer fra den ekstreme del af sunni-islam. Sunnierne og shiaerne har kæmpet om at have magten lige

---

<sup>5</sup> Bargfeldt, Egil: Hvad er forskellen på sunni- og shia-islam?

siden Muhammeds død, og har haft kalifater flere forskellige steder, se eksempel på Umayyade-kalifatet i Figur 1. I år 750 e.v.t. erobrede Abbasiderne Umayyade-kalifatet, som derefter blev kaldt "Det Islamiske Rige"<sup>6</sup>.

## Mellemøstens historie i store træk

### Korstogene

I starten af 1000-tallet var Mellemøsten overordnet muslimsk. I Europa var det dog kristendommen, der havde vundet frem, og dermed steg interessen for Israel og specielt Jerusalem. Derfor begyndte korstogenes tid, og særligt otte korstog mod Mellemøsten prægede tiden herefter. Store dele af de kristne deltog i korstogene, da paven lovede fuld tilgivelse for tidligere

synder, hvis de deltog i kampen mod de vantroms muslimer<sup>7</sup>. I slutningen af 1200-tallet faldt interessen for korstogene, og europæerne tog hjem igen og overlod Jerusalem og resten af Mellemøsten til muslimerne. Efter korstogene erobrede de arabiske osmannerne store dele af Mellemøsten, og genoprettede et islamisk kalifat i Mellemøsten.



Figur 1: Umayyade-kalifatet (år 661-750) da det var størst  
Kilde: Bangsholm, Claus: Islam? "Det arabiske forår og efterår...",  
<http://www.abc247.dk/islam-det-arabiske-forar-og-efterar>

*Da min far fortalte mig om korstogene, så han ud som om han var ved at eksplodere! Det forstår jeg sandelig også godt. Ikke nok med at de blege europæere selv var vantroms og levede i synd, nu tvang de også mine forfædre til det! Når jeg tænker tilbage på korstogene, bliver jeg simpelthen så vred. Men samtidig giver historien om dem mig også endnu mere styrke, lyst og mod til at kæmpe for udbredelsen af den sande lære. Europæerne og så mange andre er allerede gået fortabt, men nu er Allahs tid kommet, vi skal af med de falske profeter og alle dem der udbrede vantrom!*

<sup>6</sup> Lewis, Bernard: Mellemøstens historie i de sidste 2000 år, s. 95ff.

<sup>7</sup> Miller, Marcus: "De forskellige korstog"

## Terrorgruppernes opståen

### *Opdeling af Mellemøsten*

Osmannernes kalifat led et stort knæk, da imperialismen tog til, og koloniseringen blev en vigtig del af de europæiske landes strategi. Da kolonitiden kom, blev store dele af Mellemøsten besat af Frankrig og Storbritannien. Kolonimagterne opdelte landområderne mellem sig, hvilket skabte disse meget lige landegrænser, som bl.a. Afrikas landopdeling også bærer præg af. Mange af beboerne i Mellemøsten anerkendte ikke disse "kunstige grænser", ligesom IS heller ikke gør det i dag. Grænserne mellem landene har været baggrund for talrige krige og konflikter.

### *Den første selvmordsbomber*

I 1983 stiftede verden bekendtskab med den første selvmordsbomber. Selvmordsbomberen kom fra den islamistiske gruppe Hizbollah<sup>8</sup> i Libanon, en militant gruppe, som blev dannet under den libanesiske borgerkrig. På baggrund af terrorangrebet lærte alle, hvad islamisme er, som ikke må forveksles med islam. Islamisme er en ideologi, der udspringer af islam, og derfor begrundes islamister deres ideologi ud fra Koranen, men det betyder ikke, at man er islamist, fordi man tror på Allah. Deniz B. Serinci giver følgende eksempel i sin bog "Terrorens kalifat: et indblik i Islamisk Stat", hvor han refererer til Mehdi Mozaffari, som er doktor i politologi: "Der er stor forskel på den langskæggede islamist i Kabul og den vindrikkende muslim i Beirut's caféliv. Hvor islamismen altså er noget, det er muligt at sætte ord på, er islam mangeartet"<sup>9</sup>.

Islamisternes belæg for retfærdiggørelse af deres terrorhandlinger, finder de i Koranen, ligesom deres påstand om, at en mand der dør i Jihad (hellig krig for Allah) som for eksempel en selvmordsbomber er sikret en plads i paradiset. Efter selvmordsbomberens fra Hizbollah, fulgte nogle år med forskellige

---

### ***Koranen Sura 3 - 'Imrâns slægt***

*169. Betragt ikke dem der er blevet slået ihjel for Allâhs sag som døde. Nej, de er levende hos deres Herre og bliver forsørget.*

*170. De glæder sig over det, som Allâh har skænket dem af sin overflod, og over dem som følger efter dem, men endnu ikke har nået dem; over at de hverken skal rammes af frygt eller blive bedrøvede.*

*Kilde: Koranen Sura 3, vers 169-170*

---

<sup>8</sup> Hizbollah er det arabiske ord for Guds parti

<sup>9</sup> Serinci, Deniz B: " Terrorens kalifat: et indblik i Islamisk Stat", s. 11

terrorgrupper for eksempel Hamas<sup>10</sup>, der er præget af panarabismen, og som ønskede at opnå selvstændighed for et omstridt landområde og indføre et religiøst styre. Panarabismen er en politisk ideologi, der bygger på, at araberne bør udgøre en nation og en stat<sup>11</sup>. Ideologien falder dog sammen med tiden, og religiøse terrorgrupper overtager projektet. De islamistiske terrorgrupper vandt for alvor frem i 1979, hvor den shiitiske Ayatollah Khomeini kom til magten i Iran. Khomeini arbejde dog udelukkende på lokalt plan, og det store skifte kom sammen med den sunni-islamistiske organisationen al-Qaeda<sup>12</sup>, der tog terroren fra et lokalt til et internationalt. På grund af konflikten i Afghanistan i 1979 strømmede mange hellige krigere til Afghanistan, for at vise solidaritet med sunnimuslimerne og for at udkæmpe en guerillakrig. Ved hjælp af alle de krigere, der strømmede til, blev der dannet et globalt islamisk netværk, som hurtigt udviklede sig til det wahhabistiske<sup>13</sup> netværk al-Qaeda, som blev ledet af Osama bin Laden<sup>14</sup>.

*Prøv at tænke, når jeg dør for Allahs sag, så vil han sørge for mig, og give mig i overflod. Det er lidt svært at forestille sig det der med overflod, men jeg forestiller mig at der lige så meget godt hos Allah, som der er sand i ørkenen. Det tænker jeg altid på når jeg ser ud over ørkenen. Det er da værd at dø for!*

## **Islamisk stats opståen**

### *Abu Musab al-Zarqawi*

Hverken troen eller ideologien bag IS er noget nyt, som det kan ses i ovenstående afsnit. Der var dog en, som skulle tage det første skridt, og for IS' vedkommende var det Abu Musab al-Zarqawi. Zarqawi voksede op i Jordan, i et fattigt og barsk miljø. Da han var 20 år, blev han fængslet i Afghanistan. I fængslet tilsluttede han sig en radikal form for salafisme. Salafismen er en retning inden for sunni-islam, som er ultraortodoks og går ind for bogstavelig tolkning af Koranen, i særdeleshed de skriftsteder, der dyrker det militante. Salafismen er også den trosretning IS tilslutter sig<sup>15</sup>. Da Zarqawi blev løsladt, etablerede han en træningslejr i

---

<sup>10</sup> Palæstinensisk terrorbevægelse, der bekæmper den jødiske stat, Israel

<sup>11</sup> Simonsen, Jørgen Bæk: "Panarabisme",

[http://denstordanske.dk/Geografi\\_og\\_historie/Mellem%C3%B8sten/Mellem%C3%B8sten\\_til\\_1947/panarabisme](http://denstordanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Mellem%C3%B8sten_til_1947/panarabisme)

<sup>12</sup> Al-Qaeda er det arabiske ord for fundament

<sup>13</sup> Wahhabisme er ønsket om at rense islam for vranglære og for frafaldne muslimer – dvs. der eksisterer religiøst motiveret vold imellem muslimer

<sup>14</sup> Bagmanden ifm. terrorangrebet, vi i dag kender som, 9/11

<sup>15</sup> Napoleoni, Loretta: "Islamisk Stat", s. 31

Afghanistan, hvor han uddannede selvmordsbombere til missioner i hele Mellemøsten<sup>16</sup>. Zarqawi og hans selvmordshær, som kaldte sig Tawhid al-Jihad, rejste over grænsen til Irak, og markerede deres ankomst med selvmordsbombere, der angreb vestlige/amerikanske ambassader, men også shiamuslimske grupper, da de ikke anså dem for rettroende muslimer. Zarqawis gruppe kaldte sig nu ISI (Islamisk Stat i Irak). ISI voksede eksplosivt, da Zarqawi forstod at udnytte USA's invasion af Irak til egen fordel. Invasionen væltede Iraks regering og opløste dermed hæren. Pludselig stod 250.000 irakiske soldater arbejdsløse, og ISI udnyttede deres had mod USA til at rekruttere dem<sup>17</sup>. Zarqawi begyndte herefter at sprede mere frygt, da han halshuggede den amerikanske idealist og jøde Nicholas Berg, hvilket gjorde ham til fjende nummer et for USA<sup>18</sup>. Kort efter blev ISI optaget af al-Qaeda og omdøbt til al-Qaeda i Irak. Zarqawi fortsatte sine angreb på de amerikanske styrker og selvmordsangreb på shiamuslimerne, indtil han døde som følge af et amerikansk luftangreb i 2006. Derefter sendte USA flere soldater ind i Irak og begyndte at opbygge den irakiske hær, samtidig med at de stort set opløste Zarqawis gruppe, kun nogle få overlevede og gik under jorden.

### Abu Bakr al-Baghdadi

En af de overlevende var Abu Bakr al-Baghdadi, som var medlem af al-Qaeda i Irak og delte Zarqawis vision om at oprette et islamistisk kalifat på tværs af landegrænser. Baghdadi blev i 2010 leder for resterne af al-Qaeda i Irak og gik tilbage til det gamle navn ISI. ISI prøvede at slå igennem i Irak endnu en gang, men de var for svage. Baghdadi vendte derfor gruppens



Figur 2: Abu Musab al-Zarqawi

Kilde: IntelCenter: Abu Musab al-Zarqawi is the man who founded ISIS, <https://www.cnbc.com/2016/08/11/who-founded-isis-abu-musb-al-zarqawi-started-the-terror-group.html>

<sup>16</sup> Kirk, Michael: Historien bag Islamisk Stat, DR2

<sup>17</sup> Kirk, Michael: Historien bag Islamisk Stat, DR2

<sup>18</sup> Kirk, Michael: Historien bag Islamisk Stat, DR2





*Figur 3: Abu Bakr al-Baghdadi ved sin første offentlige optræden som kalif i Mosul*

Kilde: Al-Furqaan Media: "Profile: Abu Bakr al-Baghdadi", <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27801676>

fokus mod Syrien, hvor både borgerkrigen og stedfortræderkrigen hærgede. Journalist og politisk analytiker Loretta Napoleoni skriver følgende i sin bog "Islamisk Stat": "Den stedfortræderkrig, der udkæmpes i Syrien, gav ikke blot ISI-medlemmer militær træning, den gav også adgang til økonomiske midler, der gjorde det muligt at relancere gruppen, ikke som en af mange væbnede jihadorganisationer, men som en central aktør med sit eget territorium og sin egen militærmaskine"<sup>19</sup>. ISI fik større militær og økonomisk magt, efterhånden som de besatte flere og flere byer og indførte sharia-lov. De begyndte at bombe Syriens hovedstad Damaskus, og i løbet af få år voksede gruppen fra et par håndfulde til mange tusind krigere. Gruppen bestod ikke længere udelukkende af lokale, men blandt andet 5000 fra Vesteuropa, 6000 fra

Tunesien og 5000 fra det gamle Sovjet<sup>20</sup>. I 2013 indtog Baghdadis hær store dele af Syrien, som de kaldte Islamisk Stat med hovedkvarter i Raqqa.

Derefter fulgte det endelige brud med al-Qaeda, og ISI var nu en selvstændig organisation. Internt regerede IS gennem vold og frygt. De halshuggede, stenede osv. hver eneste dag for de mindste forseelser. I april 2013 omdøber gruppen sig til 'Islamisk Stat i Irak og Levanten' (al-Sham), og kaldte sig derefter ISIS eller ISIL. Siden hen har de forkortet navnet til Islamisk Stat (IS), som er det navn gruppen går under i dag. Da USA trak sig ud af Irak, så Baghdadi muligheden for at udvide IS ind over grænsen til Irak. Sunnimuslimerne i Irak blev undertrykt af shia-styret, og derfor søgte mange af dem hen til IS. I starten af 2014 drog Baghdadis styrker ind i Irak. Iraks hær faldt fra hinanden. IS indtog Fallujah, Ramadi og Mosul. Den 4. juli 2014 besteg Baghdadi talerstolen i Mosuls stormoske<sup>21</sup>. Han viste normalt aldrig sit ansigt,

<sup>19</sup> Napoleoni, Loretta: "Islamisk Stat", s. 34

<sup>20</sup> Kirk, Michael: Historien bag Islamisk Stat, DR2

<sup>21</sup> Al-Furqaan Media: "Profile: Abu Bakr al-Baghdadi",

som mange andre islamiske ledere ellers gjorde i propagandafilm o. lign., men her gjorde han. Han talte åbent om IS og erklærede sig for kalif over det verdensomspændende kalifat.

*Abu Bakr al-Baghdadi er Den Store Kalif som jeg snakkede om tidligere. Min far har lært mig at vi ikke skal tilbede mennesker, men Den Store Kalif er i hvert fald mit idol. Han blev ved med at kæmpe, selv da det lignede alt håb var ude, så blev han ved, fordi han vidste at det han kæmpede for var vigtig, det vigtigste i verden! Prøv og tænk hvis jeg en dag møder ham, prøv at tænk hvis han taler til mig! Det bliver en stor dag. Jeg håber, jeg når at møde ham mens jeg træner til at blive selvmordsbomber, min far siger at han har set ham i nærheden af træningslejren. Hvis jeg ikke skal være selvmordsbomber, så vil jeg gerne arbejde i moskeen. Der vil Den Store Kalif helt sikkert også komme.*

### **Islamisk Stats økonomi og midler**

IS kontrollerede i 2014 et territorium med 5 millioner mennesker, og de havde en krigskasse på 2 milliarder dollars<sup>22</sup>. På daværende tidspunkt var IS' hovedindkomst donationer. Det var let for jihadistgrupper i Syrien at skaffe økonomisk støtte, da vi lever i en multipolær verden, hvor udbuddet af økonomiske støtter er mangfoldigt. Allerede i 2010 støttede mange arabiske rigmænd IS, hvilket gjorde vestlige våben tilgængelige for IS. I dag er IS den bedst finansierede terrorgruppe i verden. Siden 2010 er deres formue vokset støt. De får stadig doneret store summer fra rige sunnimuslimer rundt om i verden, men en stor del af deres økonomi er baseret på olie. Når de har besat et nyt sted, overtager de olieproduktionen og handler det pågældende sted. Deres økonomer er dygtige, og forstår at organisere og finansiere gruppen. IS får endvidere store løsesummer ind via gidseltagninger. I 2014 havde de erhvervet sig mindst 125 millioner dollars i løsesummer<sup>23</sup>. Derudover tjener de penge på skatter fra lokalbefolkningen, transport til skole og hospitaler, og på eksport og import af landbrugsvarer og olie. Det er svært for modstandere at ramme IS, uden at skade lokalbefolkningen. Bomber USA IS, vil de også ramme de lokale, og det samme gælder, hvis USA lukker af for handel med olie og andre eksportvarer. IS store kapital bevirker, at alle muligheder står åbne for dem. Ligesom de har dygtige økonomer, har de også dygtige teknikere, der kan producere propagandafilm og lignende, der når ud til hele verden. Herigennem kan de hverve nye

---

<sup>22</sup> Kirk, Michael: Historien bag Islamisk Stat, DR2

<sup>23</sup> Mouritzen, Kristian (2014): "IS har desværre dygtige økonomer"

medlemmer og velgørere, men vigtigst af alt så spreder de frygt, når de sender deres optagelser af halshugning af vestlige fanger ud på nettet. Et af IS' vigtigste midler er frygt, for frygt giver dem kontrol.

### Islamisk Stats mål

Som tidligere nævnt er salafisternes og IS' helt store mål, at alle skal blive rettroende (dele IS' specifikke trosretning og leve efter sharialoven), og at hele verden skal blive et islamisk kalifat, hvor Allah skal være den øverste magt, og kaliffen er hans talerør på jorden, som skal fungere som både åndelig, religiøs, politisk og militær leder.



Figur 4: IS "femårsplan" for erobring af territorium til kalifatet

Kilde: Hall, John: "The ISIS map of the world: Militants outline chilling five-year plan for global domination as they declare formation of caliphate - and change their name to the Islamic State",

<http://www.dailymail.co.uk/news/article-2674736/ISIS-militants-declare-formation-caliphate-Syria-Iraq-demand-Muslims-world-swear-allegiance.html#ixzz51KUQZIMz>

I 2014 florerede billedet fra Figur 5 rundt på nettet. Billedet illustrerer det område, som IS havde planer om at erobre i løbet af de næste fem år. I 2017 var de dog stadig langt fra målet, faktisk havde IS mistet en del af det landområde, som før har været i deres besiddelse.

## **Derfor vil jeg være selvmordsbomber**

*Som du nu ved, så er IS ikke så store lige nu. Jeg, Yousef, vil dog blive ved med at træne, så jeg er klar, når vi slår til igen. Min far siger, at det kun er et spørgsmål om tid. Nu kender du min historie, og nu forstår du måske, hvorfor jeg vil være selvmordsbomber. Jeg tror også min far gerne vil, han er i hvert fald gået i træning. Når jeg er blevet voksen og har fået børn, der kan føre min slægt og mit navn videre, så vil jeg også begynde at træne, så jeg kan dø en ærefuld død, som min farfar gjorde og som min far vil komme til. Det er mit kald, min historie.*

## Litteraturliste

- Al-Furqaan Media (2014): "Profile: Abu Bakr al-Baghdadi", <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27801676>
- Bargfeldt, Egil (2011): "Hvad er forskellen på sunni- og shia-islam?", <https://www.religion.dk/viden/hvad-er-forskellen-p%C3%A5-sunni-og-shiaislam> (07-12-2017)
- Fenger-Grandahl, Malene (2008): "Sharia", <https://faktalink.dk/titelliste/shar> (07-12-2017)
- Kirk, Michael (2016): Historien bag Islamisk Stat, DR2
- Lewis, Bernard (1998): "Mellemøstens historie i de seneste 2000 år", Gyldendal, 1. udgave
- Miller, Marcus (u.å.): "De forskellige korstog", <http://marcus11miller.wixsite.com/korstog/de-forskellige-korstog>
- Mouritzen, Kristian (2014): "IS har desværre dygtige økonomer", <https://www.business.dk/global/is-har-desvaerre-dygtige-oekonomer> (08-12-2017)
- Napoleoni, Loretta (2015): "Islamisk Stat", Tiderne Skifter, 1. udgave
- Nørhøj, Henning & Mads Boel Bendix (2013): "Det vigtigste at vide om islams fem søjler", <https://www.religion.dk/islam> (18-12-2017)
- Serinci, Deniz B. (2015): "Terrorens kalifat: et indblik i Islamisk Stat", Frydenlund, 1. udgave
- Simonsen, Jørgen Bæk og Redaktionen (2017): "Panarabisme", [http://denstoredanske.dk/Geografi\\_og\\_historie/Mellem%C3%B8sten/Mellem%C3%B8sten\\_til\\_1947/panarabisme](http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Mellem%C3%B8sten_til_1947/panarabisme) (08-12-2017)